

Avukatlık Staj Eğitimi: Ruhsuz Bir Meslek Deneyimi

NEDİR AVUKATLIK? AVUKATLIK stajı ve avukatlık staj eğitimi nedir? Neden bu kadar çok soru sorduğum ayrı bir soru tabi ama sorular neden bu kadar önemlidir? Tanımlama yapmak değil niyetim ki gerek sözlü gerek yazılı olarak tanımlama yapmayı sevmediğimi de ifade etmişimdir daha önce. O zaman bu soruların anlamı ne?

Bir şey hakkında yazmaya karar verdiyseniz eğer bu iki sebepten olabilir: ya bir şeyi dert edinmişsinizdir kendinize ya da öylesine bir yazı yazmaktır amacınız. Sonuçları açısından fark şudur ki, öylesine yazıyorsanız eğer birçok köşe yazarının yaptığı gibi şöyle fiyakalı bir cümle ile bitirirsiniz yazınızı, ama dert edindiğiniz için yazıyorsanız eğer dilinizin nefreti bileylediği için kaleminizi, en çok söylemek istediğinizi en başta yazarsınız. O yüzden neden bu yazıyı yazmak istediğim baştan bilinsin isterim.

Avukatlık staj eğitimi bağlamında yapabildikleri yapacaklarının teminatı olamayacak olanlar neden tekrar bu yola çıkar?

Bu ülkenin büyük büyük adamlarının "gençlik" denilen bir kavramdan ve o kavramın öznesi olan gençlerden ne kadar da çok korktuğunu, onları tek tip görmeyi arzuladıklarını, bu yüzden ne kadar da sığ ve gereksiz bir biçimde onları yaftaladıklarını seyrederken; avukatlık mesleğinin büyüklerinin (Türkiye Barolar Birliği) istisnalar hariç, "gençlik" temeline dayalı bir avukatlık staj eğitimi, geç hatırladığı bir

duyarlılıkla, daha da önemlisi yanlış bir şekilde yola sokmaya çalışmasından duyduğum rahatsızlıktır bu yazının sebebi.

Bir "yol" oluşturmanın ve "yolcu" olmanın ön koşulu, yola doğru soru ve doğru yol arkadaşları ile çıkmaksa, bunları sağlamadan varacağınız yer de vereceğiniz cevaplar da yanlış olacaktır; tıpkı avukatlık staj eğitiminin sadece bir meslek eğitimi olduğunu düşündüğünüz gibi.

Kişisel, sosyolojik ve mesleki olmak üzere üç temele dayalıdır aslında staj eğitimi. Baroların kişisel ve sosyolojik eğitime dair hususları görmezden geldikleri için mesleki eğitimden ne kadar da başarılı oldukları, sonuçları ile ortada aslında. İronik olan ise sonuçlardan yine en çok onların şikâyetçi olmaları.

Bu yüzden görmezden gelinen bu iki eğitime dair iki kelimeden bahsedip şimdilik bir tanesine vurgu yapmaktır niyetim.

Sosyolojik eğitim deyince "gençlik", kişisel eğitim deyince "ruh" u anlamaktır meselenin özü. Bir avukatlık staj eğitimi planlıyorsanız eğer ve hakkını vermekse niyetiniz, stajyer avukatların ruhlarına girmeye de meyletmeli kalpleriniz. Bir insanın ruhuna girmek nedir peki ve neden zor ama önemlidir?

Zamana bağlı olmayan mutlak bir doğru olarak yaptığınız şey, kalpte yer bulursa, karşılık edinirse, yani dokunabilirse (gerçek anlamı dışında) tüm karmaşanın içinde muhataplarına, işte o zaman anlam ifade edecektir yeryüzünde. İnsanın kalbinin evi olduğunu bilerseniz, o evde

*"Kuralları uygulamakla
yetinirseniz;
sürpriz, parlıtı, ilham namına
ne varsa uçar gider."*

bir odaya sahip olmanın; o evin tam ortasında olduğu, ağaçlarla, tehlikelerle, acılarıyla dolu, adına “ruh” denen ormandan geçerek mümkün olacağının da farkındasınızdır.

İnsanın ruhu bir ormandır ve ormanlar, gideceği yeri bilmeyenler için kayboluş mekânıdır aslında. Emin olun hiç kimse “Hoş geldin!” diye buyur etmeyecektir sizi ormanına. Hatta girmeye yeltendiğiniz ormanın hudutlarından, vurulmadan geçmeyi düşünmemelisiniz bile. Vurulmayı göze alarak, “tanımak” ile “tanışmak” arasında bir harfin (ş) çok ötesinde uzaklık olduğunu bilerek girmelisiniz ormana. Konuşmak, dinlemek, tartışmak için tanışmak yeter ve yetmelidir belki de ama sorgulamak, sorgulatmak, yıkmak, yeniden, yeniden ama hep yapmak ise tanımakla mümkün kılınabilir sadece. Avukatlık mesleğini yapılması gerektiği şekilde yapabilmek için olanı, sizi, hatta kendisini yıkması gerektiğini, onları tanımadan nasıl anlatacaksınız onlara ve doğruyu söyleyin inancak mısınız avukat stajyerlerinin bu mesleğin geleceği olduğuna?

Bugün bu ülkede baroların, stajyerlerini ne kadar tanıdıkları veya tanımaya çalıştıklarını anlamak için birkaç sorudan oluşan anket yapmak ve yapılmış olana sadece bakmak yettiğine göre önemsemediler ve sormadılar kendilerine ruha girmek ne demektir ve nasıl mümkündür diye.

Keşke en azından okusalaradı “... onların ruhları geleceğin evini mesken tutmuştur, siz orayı rüyalarınızda bile ziyaret etmediniz” diyen Halil CİBRAN’ı ve ben şerh düşmek zorunda kalmasaydım aşağıdaki soruyu mesleğimin tarihine.

Türkiye Barolar Birliği ve barolar, avukatlık stajına bırakın ruh katmayı, var olan ruhları görebilmek için algılarını açık tutmayı becerebilecek midir?

